

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Af en toe bekomen in het licht

“Heel veel openheid komt er in de mens en wanneer hij dit in zichzelf toelaat, zal hij altijd in een vreugde kunnen staan op deze aarde.

Er bestaat dus wel degelijk een mogelijkheid om, ondanks de grote moeilijkheden op aarde, in de dagelijkse werkelijkheid gelukkig te zijn en echte vrede te beleven.

Het is dan ook belangrijk dat je af en toe mediteert in het licht. Dit betekent dat je af en toe in het licht staat en dat licht vraagt of je even kan bekomen van de dingen die je hebt ervaren op aarde, want die kunnen dikwijls verschrikkelijk zijn. Want min of meer kan dat wel op deze manier gebeuren, maar daar moet je niet te veel naar kijken, je moet dus durven in het licht staan, ongeacht de moeilijkheden.

Durf je ook te omringen met licht en probeer, levend vanuit het licht, de dingen te zien op je eigen manier. Het heeft geen zin je in de structuren van anderen te wringen.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”
(uit hoofdstuk 7: ‘Toon mij wat ik moet doen’) © Mayil.com